

שמעתי, [אבל בדבר הדומה לו שמעתי, ומשם יש ללמוד כיצד לעשות בזה], והכוונה למבואר להלן בעזה"י, בענין קריאת מעמדות, שבאופן כזה, שעל כרחנו יש לנו לחלק פרשה של חמישה פסוקים לשנים. לדעת רב, הראשון קורא שלושה פסוקים ראשונים שבה, והשני חוזר פסוק אחד שקרא ראשון, וקורא עוד שנים. ולדעת שמואל, מחלקים את הפסוק האמצעי ביניהם, הראשון קורא חציו הראשון, והשני קורא חציו השני.

ונמצא לפי זה מסקנת הגמרא, שבראש חודש, הראשון קורא ארבעה פסוקים ראשונים של פרשת התמיד. והשני קורא ארבעה פסוקים אחרונים של פרשת התמיד. והשלישי קורא שני פסוקי פרשת קרבן שבת, ועוד שלושה פסוקים [או שנים וחצי פסוקים] מפרשת ראש חודש. והרביעי קורא שלושה פסוקים אחרונים [או שנים וחצי פסוקים אחרונים] של פרשת ראש חודש^א.

חלוקת פרשת בראשית של מעמדות לשני קרואים

במסכת תענית מבואר, שכשם שהכהנים והלוויים היו חלוקים לעשרה וארבע משמרות, כך כל ישראל היו חלוקים לעשרים וארבעה מעמדות. ובכל שבוע מעמד אחד של ישראל היה ממונה לעמוד על הקרבנות, ולהתפלל שיתקבלו. והיו קוראים בתורה בכל יום במעשה בראשית. בכל יום היו קוראים שלושה קרואים בפרשת אותו יום ובפרשת יום המחרת. את הפרשה הקטנה שבהם היה קורא אחד, ואת הגדולה היו מחלקים לשנים, באופן שכל אחד יקרא שלושה פסוקים.

אמנם כך היה ברוב הימים, אולם ביום הראשון, הפרשה הגדולה היא פרשת בראשית, ויש בה חמישה פסוקים, ונחלקו חכמים כיצד היא מתחלקת לשני קרואים, שהרי כלל בידינו שהקורא בתורה אל יפחות משלושה פסוקים.

^א והרבה ראשונים כתבו, שפסק הגמרא להלן, דולג ואמצעי דולג, אינו מדבר במעמדות אלא בקריאת ראש חודש, ולפי זה מסקנת הגמרא באופן אחר. ובשו"ע סימן תכ"ג סעי' ב' כתב שכך הוא הסדר, כהן קורא שלושה פסוקים ראשונים של פרשת התמיד, ולוי חוזר על הפסוק השלישי וקורא עוד שנים, ושלישי קורא את שלושת הפסוקים האחרונים של פרשת התמיד, וגם שני פסוקי פרשת קרבן שבת, ורביעי קורא חמשת פסוקי פרשת קרבן ראש חודש. ובי"ח ופרי"ח כתבו, שהרביעי יקרא את כל שבע הפסוקים של פרשת קרבן שבת ופרשת קרבן ראש חודש. והגרי"א כתב לעשות באופן אחר, והוא, שכהן קורא שלושה פסוקים ראשונים של פרשת תמיד, ולוי קורא חמישה פסוקים אחרונים של פרשת תמיד, ושלישי חוזר וקורא שלושה פסוקים אחרונים של פרשת תמיד ושני פסוקי פרשת קרבן שבת. ורביעי קורא פרשת קרבן ראש חודש. [עיי' כל זה במ"ב שם].