

ואמר אבי מורי ז"ל, דהנה פרשיות תזריע-מצורע, פרשיות הנגעים, בשנה פשוטה, נקראות תמיד בתחילת חודש אייר, ויש לרמוז, שקשר נפלא יש בין פרשיות אלו לחודש אייר.

בפרשיות אלה, לומדים אנו הן על טומאת הנגעים, והגורמים לכך, והן על טהרת הנגעים, והדרכים להגיע לכך.

אולם הוראת התורה על טומאת הנגעים וטהרתן, מורה גם על דרך הטהרה לאותם חטאים הגורמים לביאת הנגעים.

יסוד טהרת נגעי הנפש, הוא תיקון המדות, בלעדיהן לא ניתן לטהר את נגעי הנפש. שכן לשון הרע, שהוא שורש נגעי הנפש, ואחד מיסודות הגורמים לנגעי הגוף, יסודו בדברים שבין אדם לחברו, בהעדר מדות טובות.

הזמן המתאים ביותר לטהרת נגעי הנפש הוא בחודש אייר, ובימי הספירה, שרובם המכריע חל בימים אלה של חודש אייר.

טהרת נגעי הגוף וטהרת נגעי הנפש, משולבים אחד בשני. על-כן מאד מתאים קריאת פרשיות אלה בחודש אייר (בשנה פשוטה), שכן כשם שפרשיות אלה מלמדים את האדם כיצד לעלות מטומאה לטהרה בנגעי הגוף, כן בחודש זה יכול האדם להיטהר ולהתנקות מנגעי הנפש. על כן גם נקרא חודש זה בשם "חודש זיו", שהוא מלשון זיו וטוהר, לפי שבחודש זה יכול האדם להתנקות מכל העבירות, ולהיות טהור ומבהיק כזיו החמה.

גם ימי ספירת העומר החלים כאמור בחודש זה, מסייעים לתיקון המדות. לפי שאותם הימים, שימשו כימי הכנה לקבלת התורה. בימים אלה, נתעלו אבותינו משעבוד החומר בטיט ולבנים תחת ידי המצריים במצרים, עד להיותם נקיים ומזוככים וראויים לקבל את התורה.

בכל שנה בימים אלה, מתעורר כח הטהרה של אותה תקופה, ויורדת השראה מיוחדת משמים, המסייעת לאדם להתנקות ולהיטהר מנגעי הנפש. עכ"ד אבי מורי ז"ל.



מאמר זה, מעיד כמאה עדים על עדינות ונקיות נפשו של אבי מורי ז"ל – יהי זכרו ברוך.



את הספר שלפנינו כקודמיו, והבאים אחריו אי"ה, אני מקדיש מתוך רגש כבוד ויקר, לזכרו של אבי מורי ז"ל, ולזכרה הטוב של אמי מורתי, **מרת מרים רחל** ע"ה, שהיתה נפש זכה ועדינה, מלאת חן ויראת שמים פנימית אמיתית, עבדה שנים רבות בישיבת "תורה ודעת" (תורה תמימה) בחינוך ילדי ישראל, והשקיעה בעבודה את כל ליבה ונפשה. גם במסגרת עבודתה במחנה אגודה ובמחנה בנות במשך כעשרים וחמש שנה, היתה מופת לכל סביבותיה בנועם מידותיה הזכות, ובהתנהגותה העדינה עם כל אחת ואחת, ניהלה את חייה מתוך