1/2) MISSA MICH : 7/W - 1/6/17 MICH - 1/6/17

מבוא לנומרולוגיה

מגמתו של הדיון להלן היא להציע בפני הקורא ערך אנציקלופדי אותו הוא לא יוכל למצוא במקום אחר. הכוונה היא להציע את נושא הנומרולוגיה באופן תמציתי, ובסופו של דבר, כמקובל בערך אנציקלופדי, נמצאת רשימה ביבליוגרפית.

נומרולוגיה – פירוש המלה

המלה נומרולוגיה עשויה, כמו מלים נוספות, מצירוף כלאיים של שתי מלים: המלה 'נומר' בלטינית: מספָּר, ו'לוגיה', מ'לוגוס' ביוונית, מלה שהוראתה ידיעה המלה 'נומר' בלטינית: מספָר. במלון מריאם־וובסטר האנגלי כתוב שמלה זו "the study of the שם היא שגויה: יוחוד, אלא שהגדרת התחום שם היא שגויה: occult significance of numbers" לעומת זאת, במילון אוקספורד לשפה האנגלית הוגדרה המלה בצורה טובה יותר: meaning of numbers" בשם Arithmonacy בתקופת הרינאסאנס כונה תחום זה בשם meaning of numbers" היינו מאגיה באמצעות מספרים. בעת העתיקה נחשב תחום זה לחלק מעיסוקם של מתמטיקאים (שהיו גם אסטרונומים ואסטרולוגים).

נומרולוגיה – המושג עצמו

נומרולוגיה הוא התחום בו למספר יש משמעות איכותית, ולאו דווקא כמותית.
הנומרולוגיה מייחסת משמעות סמלית למספרים, ועושה שימוש בהסמלה של
רעיונות אלו. הנומרולוגים מגלים את המספרים, כמו גם את איכויותיהם, בעולם
כולו, ובבוראו: האחד. הנומרולוגיה עוסקת במשמעותם, כמו גם השפעתם של
המספרים, האמיתית או המדומה, על העולם, על מה שמצוי בו, ובכלל זה על
אנשים ועל גורלם. לנומרולוגיה זיקה לתחומי ידע שונים בתרבות: דת, מדע,

ספרות, ועוד. חקר הנומרולוגיה כרוך בחשיפת רעיונות אלו והסברם במישור ההיסטורי והאינטלקטואלי.

הרעיון הבסיסי הוא שניתן ליצור זיקה הדדית בין רעיון מסוים למספר, ובין מספר לרעיון מסוים, ובאופן זה מייצג המספר את הרעיון שעומד מאחוריו. לדוגמה, לכל אדם מן הישוב יש מספר בתעודת הזהות שלו, אך הקשר בינו לבין המספר הוא אקראי. גם מספר הטלפון, ברוב רובם של המקרים, הוא אקראי, ואין להסיק מתוך המספר על בעל הטלפון (אולי למעט אזור חיוג, היינו שיוך גיאוגרפי). ואולם, יש מספרים בחיים המודרנים שיש להם ערך משלהם, למשל, מספרי המיון בספריה. ברוב הספריות האקדמיות בישראל מסודרים הספרים ומקוטלגים לפי שיטת דיואי, ובשיטה זו לכל מספר יש משמעות ערכית, היינו נושאית. למשל, 296 מייצג את 'מדעי היהדות', וממילא כל מי שאומר '296', כאילו אמר ׳מדעי היהדות׳, בעוד שהמספר 133.335 מייצג את הנומרולוגיה בשיטת דיואי. דוגמה אחרת לנומרולוגיה בצורתה המודרנית לקוחה מהכימיה, בה לכל יסוד כימי יש 'מספר אטומי', היינו שהיסוד מוגדר על פי מספר הפרוטונים המצויים בגרעינו. למשל: 1 = מימן; 2 = הליום, וכן הלאה. גם כאן המספר הופך להיות מהותי לעצם אותו הוא מסמן. דוגמה מודרנית אחרת: ׳בחור 10' (גם באנגלית, אך לא בכל השפות), משמעו: ׳בחור מצוין׳, כלומר, ל־10 (כמו גם ל׳הוא ס׳ או ׳מרובע׳), יש משמעות איכותית, ולא רק כמותית. למעשה, כבר בתקופת התנ״ך היו אנשים ששמם היה כשם־מספר, כגון שבע (שמ״ב כ, א), או בת־שבע (שמ״ב יא, ג), היינו שם המביע ברכה.

יש כאלו, ובהם לא רק הדיוטות, אלא גם חוקרים, המערבבים את הנומרולוגיה עם הגימטריה. ברם, אלו הם שני תחומים נפרדים בתכלית הניבדלים בהימצאותו של מספר או בהיעדרו. הגימטריה מבוססת על הוצאת ערך מספרי מתוך מלה הכתובה באותיות, ובדרך כלל היא ממירה מושג אחד באחר, ובלבד שיש להם אותו ערך גימטרי (לדוגמה: אחד = 13 וגם אהבה = 13, ומבאן נובע: אחד = אהבה). לעומת זאת, הנומרולוגיה עוסקת במספר קיים, כגון 13, ולאחר מכן מבהירה את משמעו (לעתים, מציעים הנומרולוגים יותר מהסבר אחד למספר מסוים). בנוסף לכך, בהקשר היהודי, עוסק המחקר הנומרולוגי במספרים קיימים (כגון: מה המשמעות, או מדוע, יש 248 מצוות עשה?), ואינו ממציא מספרים מתוך מלה. כיוצא בכך, אין קשר בין נומרולוגיה לבין שיטת הדילוגים

הכלל העולה מהאמור לעיל הוא שיש לדחות את עמדת הרמב"ם כי אין משמעות למספר המלווה את המצוות בכלל, ואת הקרבנות בפרט. התברר כי מספר הקרבנות היה סמלי, בדיוק כשם שהקרבן עצמו היה סמלי, ביטוי לקשר בין אדם לאלוהיו. מסתבר שהפירוט המרובה של הקרבנות בכתוב, מלמד על שיטה מסוימת העומדת מאחורי פרי החג. קרבנות אלו מובאים בסדרה חשבונית מיוחדת במינה, ואכן, חז"ל היו מודעים לכך, שכן הם גילו את עמדתם בפירוש העניין, ולכך מוקדש הדיון להלן.

ג. פירוש חז"ל למספר הפרים

כבר חז״ל נתנו טעם למספרם של פרי החג, כמובא בתלמוד הבבלי (סוכה נה ע״ב):

אמר רבי אלעזר: הני שבעים פרים כנגד מי? כנגד שבעים אומות; פר יחידי למה? כנגד אומה יחידה.

כוונת המלים ׳כנגד שבעים אומות׳ אינה ברורה לחלוטין, אך בפסיקתא דרב כהנא כח התברר העניין כך:

א"ר פינחס בן חמ': שבעים פרים היו שהיו ישראל מקריבין בחג – כנגד שבעים אומות העולם, שישבו בשלווה.

סביר להניח כי הסברו של הדרשן נעוץ בהיקש מספרי. 185 הוא ידע, מחד גיסא, כי מספרם של פרי החג הוא 70 (אף שאין המספר מפורש בכתוב), ומאידך גיסא שמספר אומות העולם המצוינים בסוף פרשת נח, הוא 70 (ואף שם אין המספר שמספר אומות העולם היתה, ככל הנראה, לומר שאם אומות העולם יישבו מפורש). כוונת הדרשן היתה, ככל הנראה, לומר שאם אומות העולם יישבו

^{182.} פסיקתא דרב כהנא (מהד' מנדלבוים), ניו יורק תשכ"ב, פרשה כח ד"ה 'והקרבתם אשה עולה' (ב, עמ' 121). בהמשך הובאה פסיקתא אחרת, ונוסח הדברים שם (עמ' 433), הוא: 'כנגד שבעים אומות העולם שלא יצדא העולם מהם' (וכך גם הגירסה בשיר השירים רבה א, שם ד; ועוד). כלומר, שאומות העולם לא יגרמו נזק לעולם בצאתם למלחמה. לדוגמה: מל"ב כג, כט.

^{183.} רש"י על בראשית טו,י כותב (בעקבות המדרש): 'לפי שהאומות נמשלו לפרים ואילים ושעירים, שנאמר (תהלים כב, יג) "סבבוני פרים רבים" וגו".

הדרשן במדרש מ״ט מידות ידע כי בסוף פרשת נח מנויים 74 אומות, ולאור הסתירה בין המצוי לרצוי הוא הסיק: ׳אמור מעתה: שם וארפכשד ושלח ועבר – צדיקים היו, ולא נכללו עם האומות. ¹⁸⁷

שלישית, הויקה בין פרי החג לבין אומות העולם מעוררת את השאלה: כיצד, אם כן, יפורשו יתר הקרבנות? אם הפרים כנגד אומות העולם, כנגד מה מקריבים אילים וכבשים? והנה, רש"י בפירושו לתורה (במדבר כט, יח), כותב, ככל הנראה על פי מדרש: ׳ולכבשים – כנגד ישראל שנקראו "שה פזורה" (ירמיה נ, יז), והם על פי מדרש: ׳ולכבשים – כנגד ישראל שנקראו "שה פזורה" (ירמיה נ, יז), והם תורה'. כלומר, רש"י כפרשן הרגיש בליקוי הניכר בהתמודדות עם הפרים בלבד, קבועים, ומנינם תשעים ושמונה, לכלות מהם תשעים ושמונה להיות מוקרב והטביר כי הכבשים הם כנגד ישראל, ובכך הוא פיתח ו׳השלים׳ את הרעיון התלמודי. דא עקא, שפירוש זה, לא רק דחוק (שלכאורה צריך היה להיות מוקרב התלים, ובסך הכל הוקרבו 11 אילים. הואיל והפרים הוקרבו כנגד ישראל, כנגד מה הוקרבו האילים? והפרים כנגד ישראל, כנגד מה הוקרבו האילים?

רביעית, הפירוש של חז"ל מתעלם מהמערכת המספרית ההולכת ופוחתת, היינו מאופייה המספרי של הסדרה החשבונית, ויש בפירוש התייחסות למספר המסכם בלבד. לו הכוונה היתה להקריב 70 פרים, ללא מימר ההתמעטות, כי אז מספר הקרבנות היה שווה בכל יום: 10 פרים בכל אחר משבעת הימים, כדרך קרבנות הנשיאים שהיו עשויים במידה שווה בכל יום (במדבר ז). ברם, פרי החג מוקרבים במספר ההולך ופוחת, וברור, על כן, שמשמעותו אינה רק בהיותו 'סך־הכל' כי במספר ההולך ופוחת והולך'. והנה, רש"י על אתר הרגיש בבעייה זו והוסיף אם גם בהיותו 'פוחת והולך'. והנה, רש"י על אתר הרגיש בבעייה זו והוסיף בפירושו על אומות העולם: 'שמתמעטים והולכים'. ברם, אי אפשר לקבל בפירושו על אומות העולם: 'שמתמעטים והולכים'.

187. ילקוט שמעוני, בראשית, רמז סא. מדרש מ"ט מידות אבד, אך קטעים ממנו הועתקו לתוך

188. אולי מלים אלו הן תוספת של אחד מתלמידי רש"י, או אחד מהמעתיקים המאוחרים לו, שכן בפירושו על סוכה נה ע"ב כותב רש"י: "שבעים פרים – פרי החג שבעים הם, חוץ משל שמיני, כנגד שבעים אומות לכפר עליהם שירדו גשמים בכל העולם – לפי שנידונין בחג על המים'. ברור שפירוש זה אינו סובל את המלים "שמתמעטים והולכים". ברם, המהרש"א (ר' שלמה אידליש), בחידושי הלכות ואגדות על אתר (רף יא ע"א), כותב: 'ואיתא במדרש דלכך פוחתין והולכין, לרמוז שהאומות עובדי כוכבים פוחתין והולכין', וכו', אך לא עלה בידי למצוא את מקור הדברים.

בשלווה, אף ישראל כן, ואם אומות העולם יצאו למלחמה, יהיו ישראל נזוקים. לפיכך, מקריבים ישראל פרים למען אומות העולם, ואין הקרבן אלא למענם. רומה כי פירושו זה של הדרשן נבע לא רק בשל היקש מספרי בעלמא, אלא שגם פסוק אחר מהתנ״ך עמר לנגד עיניו (זכריה יד, טז):

והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלם ועלו מרי שנה בשנה להשתחות למלך ה' צבאות ולחג את חג הסכות.

כלומר, כבר הנביא זכריה ראה בחג הסוכות חג בעל אופי אוניברסאלי, וכיוון ש׳כל הגוים׳ באים למקדש, ומספרם הכולל של כל אחד מנציגיהם הוא 70, מן הסתם לא רק משתחווה אותו נציג לפני אלוהי ישראל, אלא אף מקריב פר אחד עבור כלל הציבור אותו הוא מייצג (בדומה לקרבנות הנשיאים).

דומה כי פירוש זה לפרי החג מהווה תקדים מעניין לפירוש נומרולוגי, ויש בו הגיון פנימי שקשה להכחיש אותו, ואף על פי כן אין הפירוש נעדר קשיים. את הקשיים בפירוש המדרשי יש לחלק לארבעה, והם בקיצור כן: א) אין אומות העולם נזכרים כאן כלל; ב) מספרם של אומות העולם אינו 70; ג) חוסר אחידות בפירוש הפרים לעומת הקרבנות האחרים; ד) הפירוש מוצע ביחם למספר הפירוש הפרים לעומת הקרבנות האחרים; ד) הפירוש מוצע ביחם למספר המסרם, אך אין בו התמודדות עם תופעת המספר ההולך ופוחת.

ראשית, ביחם להסבר 'אומות העולם' ניתן לומר את תמיחת הגמרא בכמה מקומות: 'מאן דכר שמייהו?', בכל פרשת הקרבנות אין זכר לאומות העולם. שנית, אין לשכוח כי אין בתורה כל מניין מפורש של אומות העולם.¹⁸⁵ ולפחות אחד מהדרשנים היה מודע לכך שאין מניינם של אומות העולם עומד על 70.¹⁸⁶ כבר

^{184.} על סוכות כחג אוניברסאלי ראה עוד בדרשה שהובאה בעבודה זרה ב ע"א – ג ע"ב. לא

יהיה זה מיותר לציין כי זכריה יד נקרא בהפטרה של חג הטוכות (מגילה לא ע"א). 18. תן דעתך לכך שכל הדיונים כאן מתייחטים למטפרים המופיעים בתורה, ולא למספרים ש'הופקו' מן הטקסט, כמספר המלים של ברכת כהנים, למשל. המספר המסכם את פרי החג,

אינו מופיע בתורה, אלא שבכך אין לשלול את 'תקפותו'. ז. היפוליטוס, אב כנסייה ברומא, כתב במאה השלישית לספירה כי יש בעולם 72 אומות, וניכרת בדבריו השפעה של מקורות יהודיים, כגון סדר עולם (ראה: היפוליטוס, כנגד כל הכופרים, סיכום, 12). עם זאת, ראוי להעיר כי כבר בספר היובלים מד, מה מובא המספר 70 כסך כל אומות העולם.

שעיר העזים מפורשת 'לחטאת (לה')'," הרי שגם הקרבנות האחרים נועדו למטרה דומה. הקרבת הקרבנות על חטא אפשרי, אך בלתי ידוע, מפורשת במעשהו של איוב (איוב א, ה):

ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה איוב כל הימים.

ואולם, בעוד שקרבנות איוב הוקרבו ללא מועד מוגדר, הקרבנות הנדונים עתה הוקרבו בחג, בסופה של הרשימה המתארת את קרבנות השנה כולה, שנה שקרבנותיה מסתיימים בחג הסוכות. לאמור, קרבנות החג, היקפם וסדרם, השונים מאלו של המועדים האחרים מציינים את סוף השנה האחת (בחג האסיף), כמו גם את ראשיתה של שנה אחרת. קרבנות אלו היו מעין 'אשם תלוי' הקרבנות על הציבור, בבחינת מי שמקריב ואין הוא יודע בוודאות אם חטא. "יו הקרבנות היו, למעשה, אשם תלוי הקרב בזמן מוגדר, אחת בשנה, לכפר על כל חטא אפשרי.

ואכן, התנאים טברו כי (ראש השנה א, ב): זבחג נידונין על המים', היינו שחג הסוכות הוא סוף שנה וראשית שנה, ובארץ ישראל התלויה במי גשמים אמירה זו מתבקשת. לא זו בלבר אלא שבמסורת המאוחרת יותר נחשב היום האחרון בחג הסוכות ליום משמעותי ביותר, ובשל כך נקרא הלילה הקודם ליום בשם 'ליל החיתום', היינו הלילה בו נחתם דינו של העולם בגזר-דין אחרון בהחלט.¹⁹² מכוחו של רעיון זה רבו התיקונים בליל הושענא רבה, לילה שלמחרתו מרבים באמירת של רעיון זה רבו התיקונים בליל הושענא רבה, לילה שלמחרתו מרבים באמירת "הושע-נא', ומקיפים את הבמה 7 פעמים. לאמור, המסורת המאוחרת יותר משקפת

תוספת פרשנית זו, שהרי כבר התברר לעיל שכל אחר מהפרים עשוי לרווחתם של כל אחת מאומות העולם, ואי אפשר לומר כאילו אומות העולם פוחתים, או שכוונת התורה היתה שהם יפחתו.

הכלל העולה מהאמור עד כאן הוא שהפירוש של חז"ל כי פרי החג מכוונים כנגד אומות העולם מדגים, אכן, פירוש בעל חשיבה נומרולוגית, אלא שאי אפשר לקבלו, שכן כלולים בו יותר מדיי קשיים, ומסוגים שונים. מוטב, על כן, לפנות אל דרך חדשה בפירוש עניין זה.

ד. פירוש חדש למספר הכולל והקרבנות הפוחתים

אחר כל ההקדמות והדיונים שהובאו לעיל בכל הקשור במספרים ובקרבנות, הגיעה השעה לשוב ולהתמקד בשאלה העיקרית העומדת עתה על הפרק: פרי החג. הפירוש המוצג להלן מבוסס על הנחתיסוד והיא שכל קרבנות החג, וקרבנות התמיד בכלל, נועדו לרצות את אלוהי ישראל, ויש בהם משום ביטוי נועדו לפייס את האל על חטאים שנעשו, וכל אחד מהפרים הוא כנגד חטא מסוג לקירבה ולפייס את האל על חטאים שנעשו, וכל אחד מהפרים הוא כנגד חטא מסוג וועדו לפייס את האל על חטאים שנעשו, וכל אחד מהפרים הוא כנגד חטא מסוג יודעים, כך ש-70 פרים מייצגים בקשת כפרה על כל החטאים האפשריים, בין אם מודעים, "10 המספר ההולך ופוחת של הפרים מביע את שאיפת המקריבים למספר מנושאים אלו בנפרד, ולאחר מכן יסוכם הרעיון העומד מאחורי פרי החג כאחת תחילה יתברר מעמדם של הפרים כמביעי פיוס על חטא, שמא חטאו ישראל. לאחר מכן יתקיים דיון על משמעותו הסמלית של המספר הפרים. לבסוף יובהר האופי הפוחת והולך של מספר הפרים.

ראשית, יש להבהיר כי מטרת הקרבנות בחג הסוכות היא לרצות את האל. בכל יום מימות החג מקריבים פרים, אילים, כבשים ושעיר עזים, ואף שרק מטרת

בכל ראש חודש מקריבים 'ושעיר עזים אחד לחטאת לה" (במדבר כח,טו), בעוד שבמועדים אחרים, ובציוויים אחרים, כתוב רק שהשעיר הוא לחטאת, אך לא לה' (בגון: ויקרא ד,כג; ט,ג; כג,יט; במדבר ז; ועוד). מסתברת עמדת המפרשים לפיה הוספת המלה 'לה" נועדה להבהיר כי מדובר בקרבן על חטא הידוע לה' בלבד. כלומר, בכל ראש חודש היו מקריבים קרבן חטאת על חטאים שמא חטאו, ללא ידיעה ברורה אם אכן חטאו.

^{191.} קרבן מעין זה אינו מפורש בתורה, אך חז"ל ראו ב'אשם תלוי' קרבן הכתוב בויקרא ה,יז. ראה עוד: כריתות ג,א; שם ד, א–ב; שם ה, ב–ז; שם ו, ג: 'רבי אליעזר אומר מתנרב אדם אשם תלוי בכל יום ובכל שעה שירצה והיא נקראת אשם חסידים'; שבועות יט ע"ב; ועור.

^{192.} ד' גולדשמידט, מחקרי תפילה ופיוט, ירושלים תשל״ט, עמ' 392–394; י' וינשטוק, במעגלי הנגלה והנסתר, ירושלים תש״ל, עמ' 249–269.

^{183.} כך נוסח הווידוי הגדול הנאמר ביום הכיפורים. ראה: ד' גולדשמידט (מהדיר), מחזור לימים הנוראים – יום כפור, ירושלים תש"ל, עמ' 713.

בתורה בפירוש. עם זאת, המשכן היה עשוי במידת ה־10 שהרי היו בו 10 יריעות, ואורך הקרש היה 10 אמות (ומידותיו של קדש הקדשים במשכן היו 10 על 10 אמות). הסיבה לבחירת המספר 10 אינה ברורה בתכלית, אך ראוי לציין כי לדעת הפיתגוראים נחשב ה־10 למספר מושלם, אף כי הפיתגוראים המאוחרים ידעו כי אין ה־10 מושלם מבחינה מתמטית. ברם, דומה שחשיבותו של המספר 10 נובעת מהיותו מספר אנושי', שהרי לכל אדם יש 10 אצבעות (ובהם נהגו לספור). כלומר, בעוד שה־7 מייצג מידה אלוהית, מייצג ה־10 מידה אנושית, לובראה כי לא בחינם בחר האל להעניק את דברותיו במספר כה אנושי כמו 10.

המספר 70 נוצר כתוצאה מזיווג' של 7 ו-10, וברור, על כן, שתכונותיו של מספר זה אוצרות בתוכן את משמעויות ה-7 וה-10 גם יחד. לאמור, 70 הוא מספר המייצג ברכה, קדושה ואלוהות מזה, ואנושיות שלמה מזה, ביטוי לאיחוד בין האלוהי ובין האנושי. 70, אפוא, הוא מספר מקיף-כל המביע אנשים ברוכים, ולא בחינם ב-70 נפש ירדו יעקב ובניו מצרימה. 70 זקני ישראל, בהיות ישראל במדבר, היו ביטוי לכל אותן התכונות האנושיות והאלוהיות כשהן ממוזגות יחדיו. "10.

והנה, קודם שיוטבר מספרם של הפרים יש להבהיר כי למספרים יש לא רק ערך טוב (חיובי), כי אם גם ערך רע (שלילי, כסימני הפלוס והמינוס באלגברה). 7 אינו מביע רק ברכה, אלא עשוי להביע גם רעיון מנוגד בתכלית, כגון הפרות והשיבולים שראה פרעה בחלומו, 7 טובות ר7 רעות (בראשית מא). כלומר, 7 מביע את הרעיון הטוב מצד אחד, ואת ניגודו הרע מצד שני, ובצורה מירבית, או מיטבית. "פיוצא בכך, מייצג ה-10 לא רק את עשרת הדברות ואת ה'מניין המכונן כל קהילה יהודית, אלא גם את 'העדה הרעה' (במדבר יד, לה), הלא המה הביניים, אם לא קודם לכן, התפתח הביטוי 'מ"ט שערי טומאה', הדומה בתמונת הביניים, אם לא קודם לכן, התפתח הביטוי 'מ"ט שערי טומאה', הדומה בתמונת ראי לדברי שמואל (או רב, בראש השנה כא ע"ב): 'חמשים שערי בינה נבראו

. התנור שחומם פי שבע (דניאל ג,יט), ועוד

את התפישה העתיקה הניכרת במיקומם של קרבנות החג בטפר במדבר, ביחט לאופיו של החג כטופה של שנה וראשיתה של שנה אחרת. לאורו של מועד זה יש לראות את הקרבנות שנועדו להבטיח את הצלחת השנה הקרובה באמצעות חרטה על חטאים שבוצעו בשנה הקודמת, כפי שניכר הדבר היטב בתפילה של יום כפור.

אם כן, הרי שכך יש להסביר את כל קרבנות החג: הפרים מוקרבים בחינת 'אולי חטאו בני' (כל אחד מהציבור), היינו 'אשם תלוי'. יתר הקרבנות, האילים והכבשים, מוקרבים מסיבות שונות, כגון אילי המילואים, קרבנות לריצוי האל או קרבנות תודה, והשעיר מוקרב 'לחטאת' על חטא הקיים ועומד בפני עצמו ללא תלות בציבור (כגון בקשת סליחה על עבודת המקדש שלא נעשתה כהלכה).¹⁹³ ואולם, הסבר זה תלוי בהסבר אחר, והוא מספר הפרים, ולהלן תתבאר התאימות הסמלית בין המספר 70 לבין הפרים כבקשות סליחה על חטא, אלא שתחילה יש להסביר את המשמעות הסמלית של שני מספרים המהווים את היסודות של ה־70, הלא המה 10 ו-7.

המספר 7 הוא אחד הנפוצים בתנ"ך, כידוע, ודרשנים רבים נזקקו לו. פירושו של מספר זה ניכר בהופעתו הראשונה בתורה ככתוב (בראשית ב, ג): 'זיברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו'. לאמור, 7 הוא מידתו של האל, וברכה וקדושה אופפים אותו. מאוחר יותר אומר הקב"ה לנח (בראשית ז, ב): 'מכל הבהמה אופפים אותו. מאוחר יותר אומר הקב"ה לנח (בראשית ז, ב): 'מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה', וברור, אפוא, ש־7 הוא גם ציון של טהרה, כפי שניכר הדבר בחוקי הטהרה והקדושה בתורה.*"

המספר 10 ומשמעו ברור פחות בהשוואה למספר 7 שמשמעו גלוי בתורה. העובדה שהאל דיבר עם אדם הראשון, ועם נח, 10 דורות לאחר מכן, ועם אברהם, שוב 10 דורות מאוחר יותר, אינה מקרית, גם אם המספר 10 אינו מופיע

Michael J. B. Allen, Nuptial Arithmetic: Marsilio Ficino's Commentary on the Fatal Number in .195 Book VIII of Plato's Republic, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press,

^{196.} מספר זה דומה ל-120 חברי הכנסת בעידן המודרני, אלא שהמספר 120 מבטא את הנציגות של כל העם: 12 שבטי ישראל (כוליות בכלל), מוכפלים ב-10 כציון של יעדה' (כוליות בפרט). 197. השווה לשבע שנות הרעב המוצעות לדור (שמ"ב כד,יג); כסף מזוקק שבעתים (תהלים יב,ז);

^{193.} הליקוי בהסבר זה הוא שאין בו אבחנה ברורה בין טמליות האילים לבין זו של הכבשים, ואין בו הסבר זה הוא שאין בו אבחנה ברורה בין טמליות האילים לבין זו של הכבשים, ואין בו הסבר למספרם הגדול של הכבשים בכל יום (7 פעמיים), לעומת 2 האילים. אך בחג קיימת כי קצת מן העניין מובן בכל זאת. בכל השנה קרבים 2 כבשים בכל יום, אך בחג קיימת עליית-מדרגה, ובכל יום קרבים 2 אילים (היקרים יותר), ועוד 7 כבשים, כביטוי של קדושה וברכה התואם את מספר ימי החג. לאמור, המעיין במעשי הקרבנות מגלה שהמזבח אומר,

בביי, ביי, ביי, ביי, ביי אורי ביין ביין ביין ביין את הברכה, הקרושה והטהרה (או: לברוא את 194. אשר לשאלה מדוע בחר האל במספר 7 להביע את הברכה, הקרושה והטהר"ל), כי המספר 6 העולם בששה ימים), נדמה שהטיבה לכך היא (בדומה להטברו של המהר"ל), כי המספר 6 מציין את הטבע, כקובייה בת 6 פיאות. לפיכך, המספר 7 מביע עניין על-טבעי, קרי: האל.

נראה כי זאת הטיבה שאין מטפר הפרים מצוין בתורה בפירוש, שכן אין כאן מספר מוגדר וידוע של חטאים, בדומה לווידוי שאף בו אין מטפר מפורש. אדם מבקש את כפרת האל על חטאיו כולם, והמספר המייצג את כל החטאים הוא הפרים, שכן ירידה זו במספר הפרים מביעה, ככל הנראה, את שאיפת המקריבים, כמו כל מתפלל, שמטפר חטאיהם ילך ויפחת. עם הירידה במטפר המפרים מביעה מגיעים המקריבים ל-17 הפרים מביעי מגיעים המקריבים לשיא הדתי, בהקבלה מדויקת (ובמהופך) לספירת פרים, מגיעים המקריבים לקראת העצרת הגדולה, שמיני-עצרת מזה, וחג השבועות מזה.

כללו של דבר, מסתבר כי הפרים, כמו קרבנות החג האחרים, נועדו לרצות את האל על חטאים שנעשו, או שלא נעשו, במהלך השנה החולפת, היינו 'אשם תלוי', והמועד המתאים לכך הוא בשלהי שנה אחת ובראשית של שנה אחרת. 70 הפרים הוקרבו כנגד 70 סוגים שונים של חטאים, ומספרם הפוחת והולך של הפרים מביע את ציפיית המקריבים להתמעטות חטאיהם.

בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחר'. לאמור, קיימים 49 שערי טומאה, כמו גם 49 שערי בינה, ומן הסתם קיימים גם 49 שערי קרושה בהם מתעלים בספירת העומר. בין כה וכה, התברר שהמספרים נושאים ערך סמלי אחר, אך לעתים גם את הערך המנוגר לו, מידה כנגד מידה.

(הבתר-תלמודי), מביע את כל החטאים והצרות, כך גם ה־70 (המקראי), מספרם החוזרות על עצמן כבמעגל מביעות את העניין היטב. ובכן, כשם ש־22 מה' שיצילם מ-22 צרות בלבד, אלא מכל הצרות כולן, ואותיות האלפבית אדמה מארר; הושענא בקר ממשכלת׳ וכו׳. ברור שאין כוונת המתפללים לבקש הטוכות, אשר באחת מהן (המיוחסת להקליר) אומרים בסדר אלפביתי: 'הושענא בכל מגוון האפשרויות (2 x 22). כיוצא בכך הוא מנהג אמירת ההושענות בחג כאן 44 חטאים דווקא, אלא היגד שנועד להביע את הרעיון בדבר החטא האפשרי הלשונית הגלומה בסדר האלפביתי). כיוצא בכך בוידוי הכפול בסליחות: 'על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון, ועל חטא שחטאנו לפניך באמוץ הלב׳, אין ארם, אלא על כל חטאיו, והמספר 22 נבחר כמספר מקוף־כל (בשל הנוחיות גזלנו', וכו'. סדר אלפביתי זה מוליך ל-22 חטאים, ואף שאין המספר מופיע כפירוש (כמו מספר הפרים), בהי ברור לכל כי לא על 22 חטאים בלבד מתוודה זאת, נראה כי כך יש להבין את 70 פרי החג, כמספר מירבי, אך בתחום השלילי."יי למצוא בווידוי התלמודי, וידוי העשוי במתכונת אלפביתית: 'אשמנו, בגדנו, אחר מהחטאים (שכל אחר מישראל), אולי חטא בהם. דוגמה לתופעה זו ניתן מיטבי, וכי למספרים עשוי להיות ערך חיובי או שלילי בהתאם לעניין. 198 לאור המספר 70 המונה את הפרים עשוי במידת הרע, וכל אחר מהפרים הוא כנגד אם כן, התברר כי המספר 70 מבטא מספר מקיף וכולל, היינו מספר מירבי, או של פרי החג, נועד להקיף את כל החטאים האפשריים: פר אחד כנגד חטא אחד.

כי הם עולים ל-22.

^{198.} ראה שבת לג ע"א: 'כל המנבל פיו, אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה – הופבין עליו לרעה'. בלומר, במקום 07 שנים לטובה ייענש המנבל פיו ב־70 שנים לרעה. הופבין עליו לרעה'. בלומר, במקום 07 שנים לטובה ייענש המנבל פיו ב־70 שנים לרעה. 199 בהם שבעים שנה' (תהלים צ,י). כך יש להבין את 70 התמרים באילים (ראה: נומרולוגיה בראשיתית, עמ' 12). ככל הנראה, כך יש לפרש את (ישעיהו כג,טו): 'ונשכחת צר שבעים שנה', היינו שלא תיזכר כלל (לאחר 70 שנה כשם שקורה לאחר שירת הזונה בו ביום). שנה', היינו שלא תיזכר כלל (לאחר 70 שנה כשם שקורה לאחר שירת הזונה בו ביום). 200. כיוצא בכך אין מטפר המטכם של הגביעים במנורה מצוין בפירוש (שמות כה, לא –לד), אף