

ביאור בדרך אפשר

ביאור בדרך אפשר

- 1 המבוארים לעיל אם באופן של 'אור חוזר' - ברור הפסולת  
 2 מתוך האוכל, או באופן של 'אור ישר' - ברור האוכל  
 3 מתוך הפסולת. ולכן נאמר כאן לא רק "יעקב" סתם, שגם זו ירידה  
 4 לבחינת 'עקב', אלא נאמר 'עפר יעקב', כי ההתעסקות עם ענן  
 5 העפר, לברר את התמרייות  
 6 והפסולת כו', שיכת  
 7 למדרגות התפתחות  
 8 שבנשמה שנקראות בשם  
 9 'יעקב'. וגם בדרגת 'עפר  
 10 יעקב' נאמר 'מי מנה', ומצד  
 11 שני, למרות שמדובר בדרגה נמוכה,  
 12 גם כאן הפסוק אומר 'מי מנה'. במובן  
 13 של מי יוכל למנות שזהו למעלה  
 14 מ'מספר', דכיון שהעבודה  
 15 לברר את ענן העפר ולהלות  
 16 את החומרים של העולם הזה לקדושה  
 17 היא על-ידי התורה ומצותיה שהם למעלה  
 18 שהם למעלה מהגבלה, כמו  
 19 שכתוב<sup>73</sup> רחבה מצותך  
 20 מאד, והביטוי 'מאד' מורה על בלי-  
 21 גבול הרי זה פועל גם למטה  
 22 ב'עפר יעקב' שיהיה באופן  
 23 ד'מי מנה', למעלה  
 24 מ'מספר' וכפי שהוא בתחילת  
 25 המאמר, שיש כאן אהרה של בלי-גבול  
 26 בתוך הגבול (על-דרך המבואר על  
 27 הפסוק "והיה מספר בני ישראל כחול  
 28 הים (עפר) אשר לא ימד ולא יספר"  
 29 שהחיבור בין "מספר" ו"לא יספר"  
 30 מלמד על החדרת הבלתי-גבול בתוך  
 31 הגבול עצמו.  
 32 ובהו יובן גם מה שכתוב  
 33 במדרש<sup>74</sup> על הפסוק<sup>75</sup> "אל  
 34 גנת אגוז ירדתי", מה אגוז  
 35 זה השק מלא אגוזים בידך,  
 36 אתה נותן לתוכו כמה  
 37 שומשמים כמה חרדלים והן  
 38 מחזיקין, ואף שהשק מלא אינם  
 39 נופלים ממנו, כך כמה גרים באו  
 40 ונתוספו בישראל ועם ישראל  
 41 ושאר שלם, הדא הוא דקתיב זהו  
 42 שכתוב "מי מנה עפר יעקב".  
 43 והענן בזה, דלקאורה אינו
- מובן, מה כוונת המדרש כאן הרי הגרים שנתוספו בישראל במשך  
 השנים אינם במספר מרובה כל כך, שיפול על זה הלשון  
 "מי מנה עפר יעקב"?  
 ומבאר בזה<sup>76</sup>, בתורת החסידות ש'גרים' קאי על נצוצות  
 הקדושה שנפלו בעומת-זה, ועל זה היא עבודת  
 ב'לעומת-זה', כנזכר לעיל שבגלל  
 'שבידת הכלים' בעולם התוהו, היתה  
 'נפילה' של נצוצות הקדושה ועל  
 זה היא עבודת הברורים,  
 לברר ולזכך ולהעלות את  
 הנצוצות, עד שיהיו נקללים  
 בשק של אגוזים ויהפכו לחלק  
 בלתי נפרד מעם ישראל, ועל-זה  
 נאמר "מי מנה עפר יעקב",  
 שהוא ענן רבוי הנצוצות  
 (גרים) שנתוספו בישראל,  
 לפי שענן הברורים הוא  
 תכלית ירידת הנשמה למטה,  
 ירידה צורך עליה כי על-ידי  
 עבודת הברורים שענינה הוא בירור  
 והעלאת הנצוצות, הנשמה 'מרויחה',  
 ובסופו של דבר מגיעה לדרגה יותר  
 גבוהה מכפי שהיתה קודם שירדה  
 למטה לעולם הזה.  
 וזהו גם מה שנתבאר לעיל  
 (סעיף ג) בענן 'אהב ה'  
 שערי ציון", "אהב ה'  
 שערים המצוינים בהלכה  
 יותר מבתי כנסיות ומבתי  
 מדרשות", והינו שבנדאי  
 צריך להיות גם הענן דבתי  
 כנסיות ובתי מדרשות, ובוודאי  
 שגם לימוד התורה ללא מסקנה הלכה  
 למעשה הוא דבר טוב ורצוי שזהו  
 ענן תפילתי סמוכה  
 למטתי<sup>77</sup>, חיכה בקומו מהשניה  
 בבוקר, בתור הכנה והקדמה ללימוד  
 התורה אחרי התפילה שעל-ידי-זה  
 כתוצאה מהתפילה שקודם הלימוד  
 יהיה למוד התורה פדבועי,  
 מדרשות, והינו, שבנדאי צריך להיות גם הענן דבתי כנסיות ובתי מדרשות,  
 שזהו ענן "תפילתי סמוכה למטתי"<sup>77</sup>, שעל-ידי-זה יהיה למוד התורה

בברכת השחר. (73) תהלים קיט, צו. (74) שהש"ר פ"ו, כו. (75) שה"ש ו, יא. (76) ראה תו"א לך"לך יא, ב. אוה"ת פרשתנו ע' תתקכו. (77) ברכות ה, ב. וראה לקו"ת ברכה צו, ב.